



KARSİNOJENLER?

Caroline Markolin, Ph.D.

Karsinojenler tanımı gereği, “kanser sebebi olan” ajanlardır. Besinlerimizdeki, çevremizdeki, kozmetiklerdeki veya kişisel bakım ve tüketim mallarındaki belli kimyasalların kansere sebep olduğu iddiası ya tamamen varsayım temellidir ya da canlı hayvanlar üzerinde yapılan “karsinojen testleri” ile sonuca varılmıştır.

Dr. Hamer’ın bulguları ışığında, hayvanlar üzerinde yapılan testler hiç bir zaman bilimsel olarak geçerli olamaz. Çünkü hayvanlar “çatışma şoklarına”, Biyolojik Özgün Programlarla (SBS) yani tıpkı biz insanlar gibi anlamlı fizyolojik değişikliklerle (“hastalıklar”) tepki verirler. Bu yüzden her hangi bir laboratuvar ortamında bir hayvana yaşatılan “varoluş çatışması” böbrek kanseriyle, “ölüm korkusu çatışması” yaşatılması akciğer kanseriyle ve buna benzer durumlarla sonuçlanacaktır. Deney ortamını ve hayvanların algısını, herşeyden önce hayvanların duyguları olduğunu ve diğer tüm canlılar kadar acı çekebileceklerini görmezden geldiği için, belli bir kimyasalın veya toksinin belirli bir kanserin sebebi olduğunu iddia etmek, kötü bilimdir.

“...farklı protokollerde farklı türdeki hayvanları kullanarak, deneyciler nerdeyse her teoriyi destekleyen kanıt bulabilirler. Örneğin araştırmacılar sigaranın hem kansere sebep olduğunu hem de olmadığını göstermek için hayvan testleri kullanmışlardır.”

Barnard, Neal D., Kaufman, Stephen R., “Hayvan Araştırmaları Savurgan ve Yanıltıcıdır”,
Scientific American, Şubat 1997, Cilt. 276/2

Tıbbi araştırmalar adına uygulanan hayvan deneyleri, insanlık tarihinin ve özellikle tıp tarihinin en karanlık bölümlerinden biridir. Diri kesim uygulamaları yoluyla işkencede ölen hayvan sayısının, dünya çapında bir günde 500.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Tıp biliminin sözüme ona 1000’in üzerinde “karsinojen”i insanlık dışı hayvan testleri yoluyla toplamış olması, sadece araştırmacıların hayvanları çatışma şoklarıyla strese sokmanın binlerce yolunu bulduğunu kanıtlamaktadır.



Deneyler sırasında çaresiz havanlar çok sayıda biyolojik çatışma yaşayabilirler: “saldırı çatışmaları”, “ölüm korkusu çatışmaları”, “varoluş çatışmaları”, “alan çatışmaları”, “terkedilme çatışmaları”, “öz değersizlik çatışmaları” ve benzerleri gibi. Ve **HEPSİ KANSER** sebebidir!

“‘Karsinojenik’ maddelerin öncelikle psişe ve beyinden geçmedikçe, bir organda doğrudan etki yarattığına dair hiç bir kesin kanıt bulunmamaktadır.” Ryke Geerd Hamer



HAYVAN DENEYLERİNE HAYIR

“Bugün artık Tanrı adına değil, fakat adına Tıp Bilimi denilen yeni bir despotik tanrısallık adına işkence yapıyoruz. Yanlış olduğu defalarca gösterilmiş olmasına rağmen, bakanları ve rahipleri aracılığıyla terorizm taktiklerini başarıyla uygulamaktadırlar: Modern insanın Tanrıdan değil de Kanserden korktuğunu gayet iyi bilerek ve kanserlerin çoğunun belki de hepsinin diri kesim laboratuvarlarının yeteneksizliği yoluyla üretildiğinden hiç bir zaman söz etmeksizin; ‘Bize bol miktarda para ve hayvanlar üzerinde tam yetki vermezseniz, siz ve sizin çocuklarınız kanserden ölecekler’ diyorlar” (Hans Ruesch: *Slaughter of the Innocent*, 1983).

Çeviren: Nermin Uyar

Kaynak: www.LearningGNM.com